

Frivillig i Svendborg

Frivilligrådet besøgte

Projekt omhuklipning

Der er stiltfærdig vrimmel på 1. sal i Frivillighuset. Inde til venstre står en koncentreret frisør og klipper en kvinde med sin saks. Længere henne, til højre, står en mand og vasker håret på en mand. Og længst henne, til højre, sidder en flok på 4-5 personer, som hyggesnakker og drikker kaffe. Der slår jeg mig ned. Jeg er på besøg i Projekt Omhuklipning. Her bliver der ordnet hår hver anden mandag og hver anden lørdag. Der er plads til 4 klipninger pr. gang, og det er gratis. Jeg har et stort hul i håret, så det er ikke noget for mig. Men her kommer hjemløse, socialt udsatte, enlige mødre med børn og måske andre, som ikke kan skaffe de penge, det koster at blive behandlet i en almindelig frisørsalon.

Alle får en professionel behandling, for det er professionelle frisører, som arbejder gratis på deres fridage.

Imens der klippes, sørger andre frivillige medhjælpere for, at næste kunde får vasket hår, og at de ventende kunder føler sig godt tilpas i kaffestuen, til det bliver deres tur.

Nexhat Sehari løb frisørerne i byen på dørene for 4-5 år siden, fordi han havde set, hvad det betyder for bl.a. hjemløse at komme til at se lidt godt ud, bl.a. ved at få ordnet håret. Det var en lang løbetur, men det lykkedes, og da det var mest hektisk, havde projektet op mod 30 frivillige, der skiftedes til at passe de 2 ugentlige klippedage.

Faktisk tænker Nexhat større tanker, for Projekt Omhuklipning er kun ét projekt af flere mulige, som kan rummes i den paraply-forening, der hedder Det Humanistiske Fællesskab. Men travlhed med uddannelse og senere med arbejde gør det vanskeligt at finde tid til fortsat udvikling. Og imens nyder de socialt udsatte godt af den omsorg, de møder. Det er bemærkelsesværdigt, at de frivillige som formand Nexhat, næstformand Haris og de fleste andre, er ret unge. Typisk er frivillige foreninger befolkede med væsentligt ældre mennesker, og oftest pensionister. Forklaringen synes at være, at det var unge, der startede foreningen, og derfor rekrutterer de nye frivillige fra deres egne kredse, ligesom de besøger gymnasier, folkeskoler osv. for at fortælle om projektet.

Et mindre, årligt tilskud fra kommunen går til indkøb af frisørredskaber, og så er der i øvrigt gratis kaffe til kunderne.

Klæder skaber folk, og det gør hår også, som man kan se på en video, der inspirerede Naxhat. Kære tandlæger, er det ikke inspirerende?



Professionel frivillig frisør med glad kunde



Det Humanistiske
Fællesskab



Ventetid er også kvalitetstid
i Projekt Omhuklip

HVIS DU VIL VIDE MERE OM CYKELTUTTEN

LÆS [FACEBOOK](#)

SE VIDEO <https://www.youtube.com/watch?v=6a6VnccgHcY>