

Frivillig i Svendborg

Frivilligrådet besøgte

CYKELTUTTEN

Frederikssøen en kold og våd oktober sidst på eftermiddagen.

Inde i et gammelt skrummel af en bygning er en frivillig ved at hænge noget plastik op i en døråbning. For snart kommer vinteren, og bag forhænget, i værkstedet, er der ingen varme. Altså bortset fra den varme, der stråler til alle sider fra den hyggelige atmosfære i værkstedet.

Foreningen med rekord i mærkeligt navn har åbent 2 eftermiddage om ugen. Alle kan få repareret en cykel eller hjælp til at samle sin egen "nye", brugte cykel. Det er tydeligt, at fortrinsvis mænd og drenge stortrives med at gå og sysle med cyklerne, smøre kæder og lappe slanger, mens snakken går. Og hvis man har et problem, er Zacharias med det tilsyneladende uopslideligt gode humør hele tiden til rådighed med en kyndig og hjælpende hånd.

Der er en stadig trafik af folk, der kommer, kigger sig omkring, ordner et eller andet og går igen. Det hele virker planløst, og det er det også, fortæller Zacharias, for det er netop meningen. Foreningen er ikke glad for stramme regler og fast struktur. Jeg ser ikke noget opslag med ordensregler, men heller ikke nogen uorden.

På værkstedets eneste dør - ind til et lokale, hvor der er kaffe på kanden - hænger en plakat, der viser, at Zacharias er "Kronprins". Johan, som inviterede mig - selveste "Kongen" - har valgt at gå en tur på Caminoen. Men til gengæld møder jeg også Kommandant Egeplanke, Neandertaler og flere andre. Det er bare slet ikke til at holde styr på, fordi de hele tiden bevæger sig.

Cykeltutten er nok den frivillige, sociale forening i Svendborg, som får størst opmærksomhed. Der har været flere indslag på tv, både regionale og landsdækkende, og der har været artikler i lokale og landsdækkende aviser. Fordi Cykeltutten er en god ide, som de mange frivillige har gjort bedre. Zacharias fortæller om flere nye tiltag, man har forsøgt sig med, og der er flere på vej.

Cykeltuttens samvær kræver, at man kan rumme at være sammen med andre mennesker i et frit miljø, og vel også, at man interesserer sig for cykler. Men så er det også et sted, man let kommer til at holde af.



Et sjældent øjeblik, hvor Kronprinsen bare snakker, mens brugerne arbejder



Der bliver repareret MANGE cykler i Cykeltutten



I Cykeltutten har de frivillige de flotteste titler!

HVIS DU VIL VIDE MERE OM CYKELTUTTEN

LÆS [FACEBOOK](#)