

Tandemklubben Sydfyn

Det er onsdag sidst på eftermiddagen, og der begynder at komme nogen dryssende ind ad indkørslen i Bagergade. De skal ind i Klubhuset, hvor der er plads til et bord, nogle klapstole og omkring 10 cykler – tandemcykler.

Det er vistnok lidt af et tilfælde, at vi ender med at være 10 personer i huset. Og efterhånden går det op for mig, at 5 af os er mere eller mindre svagtseende, grænsende til blinde. Med mine skarpe, 70-årige øjne bliver jeg sammen med 4 andre udnævnt til pilot – på prøve!, siger Nikolaj, min makker, som skal om på bagsmækken af den røde tandem, som bliver vores.

Men da vi har passeret de første, faretruende lyskryds og kommer ud på mere lige vej, får jeg nogle beroligende ord fra Nikolaj om, at jeg klarer det godt. Pyh, for jeg er altså nervøs! Og hvis Nikolaj ikke er det, så er det sørme sejt!

Over broen til Tåsinge, til højre, nedad og opad, indtil vi pludselig skal til højre, ad en jordvej ind i skoven. Og nu kommer jeg steder, jeg aldrig har været før. Google maps kender dem heller ikke. Men Egon, vores fører og vejviser, som har været med i klubben i årtier, fordi han ikke kan se, kender alle de smukke veje og stier, som uden anden trafik end 5 tandemcykler, hvor snakken går for fuld kraft på kryds og tværs, fører os gennem det vestlige Tåsinge, syd om Brejninge kirke, smart tilrettelagt uden om de stejleste bakker og tilbage til Vindeby, broen, Svendborg, Bagergade.

Du er bestået, meddelte Nikolaj mig generøst, og jeg er glad for, at han havde en god tur, og men måske i virkeligheden mere glad for, at jeg fik lov at komme med. For det var en pragtfuld tur med herlige mennesker, gennem smuk natur, en dejlig sommeraften omkring Svendborg.



Tandemklubben har 5 deltagere med svagt syn og et antal normaltseende, som mere eller mindre fast vælger at bruge deres onsdage aftener fra april til september på at få motion og socialt samvær med nogen, der sætter høj pris på det samme.

I den mørke tid bliver der ikke cyklet. Lidt klargøring af cyklerne og hygge op til jul, og derefter ser de igen frem til de lyse aftener.

Der er 2-3 svagtsynede på Sydfyn, som ville ønske, de kunne komme med. Klubben har cykler til dem, men mangler piloter. De er måske derude et sted, men hvordan finder man dem? Kender du nogen, der har tid

og lyst, og som kan køre på cykel, så vil Egon meget gerne kontaktes:

Egon Helmer Hansen, tlf. 20 61 90 64 og mail: egonhelmer@gmail.com.

På cykelturen snakkede vi om, at Tandemklubben betaler kr. 100,- om måneden for at have foreningens konto i en af byens banker. Da klubben drives af ulønnede frivillige og cykler drives af rugbrødsmotorer, er klubbens økonomi yderst beskeden. Derfor er en af de største, enkeltstående udgifter gebyret til banken, kr. 1.200,- om året, og for hvad? Det havde tandemcyklisterne svært ved at se rimeligheden i. Det er der måske også andre, der har.

